

## Psalm 130 <sup>11</sup>



Refrain: Ik roep uit de diep-ten tot U, Heer!



Want bij U, Heer, is er - bar - ming!



1. Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U,
2. Als Gij de zonden ge - denkt, o Heer,
3. In ver - trouwen ver - wacht ik den Heer,
4. Want bij den Heer is er - barming
5. \* Glorie aan den Vader en den Zoon



1. Heer, hoor naar mijn stem.
2. Heer, wie zal het be - staan?
3. Ik ver - trouw op zijn woord.
4. En de weelde der ver - lossing,
5. En den hei - li - gen Geest,



1. Laat uw oor aan - dachtig luist'ren
2. Maar bij U is ver - geving,
3. Mijn ziel ziet uit naar den Heer
4. En Hij zal Israël ver - lossen
5. Die is en die was en die komt,



1. Naar de stem van mijn sme - ken. Refrein
2. Opdat in vreze Gij ge - diend wordt. Refrein
3. Meer dan wachters naar den mor - gen. Refrein
4. Van al - zij - ne zon - den. Refrein
5. In de eeu - wen der eeu - wen. Refrein

\* doxologie, indien gewenst

t. Psalmen in Nederlands proza/m. J. Gelineau